



Det går en kampanj i Sverige just nu, eller i alla fall i skolvärlden, att använda oss av begreppet "läslov" istället för höstlov. Tanken är ju bra, att få våra elever i Sverige att läsa mer och gärna läsa på fritiden. Att nå fram till lusten att läsa.

Jag ser en märkbar skillnad på eleverna nu när vi haft vår intensivläsningsperiod. Samtliga elever har på ett tydligt sätt gått fram i sin läsutveckling. Självklart önskar jag också att ni fortsätter läsa även på lovet. Tid finns det alltid lite av.



Dessa fräcka instrument tränar vi med på musiken. Vi spelar Ukulele och sjunger galet härliga låtar. Senast tränade vi på en av mina gamla barndomsfavoriter; "*Lattjobolaget pling och plong*" Robban Brobergs fantastiska ordsnurror. Bytet från blockflöjt till Ukulele känns som ett riktigt härligt skönt byte ;)

Annars var veckan som gick lite annorlunda för eleverna då både jag och Eva var borta några dagar. Vikarie på onsdagen, vilket hade gått helt okej enligt uppgifter, men jag kände mig varmt välkommen på fredagen när jag dök upp.

Vilket är jättetrevligt förstås.



Som en del i vårt arbete med svenska så använder jag mig fortfarande av en del av de bokstavsschemana som vi inte arbetat med, och det är några stycken.

Dels för att de skrivuppgifter som finns kvar på dessa är nästan mer riktade till en årskurs 2 än en årskurs 1. Uppgifterna är lite mer avancerade och mer utmanande som t ex att skriva ord i

singular och plural, att arbeta med ord som har "ck" i sig, lista yrken och skriva vad man gör i de olika yrkena bland annat.

Schemana har ju också delar av motorik, kreativt skapande som vi fortfarande behöver göra som en del i vår träning av olika förmågor och som också varierar arbetet på ett mycket bra sätt.

Att göra Y-tavlor med pärlplattor är en av dessa övningar som eleverna går all-in om jag så uttrycker mig. Lite förvånat ser jag faktiskt att alla blir helt uppslukade av dessa pärlplattor.

Det gör mig också glad att en pärlplatta fortfarande står sig så bra i konkurrens med allt annat vi har idag både i skolan och hemma.

Heja pärlplattan! 😊



I matematiken har vi arbetat med lite större tal, t ex $34+5 = \underline{\quad}$, $52+7 = \underline{\quad}$,

Inga tiotalsovergångar ännu, men vi pratar mycket om tiotal och ental. Hur vi tänker när vi räknar ut olika tal. Vi förklarar för varandra och sedan räknar vi i böckerna.

Matematikintensivläxperioden kommer vi köra igång med efter höstlovet. Kan vara det längsta ord jag skrivit i ett veckobrev någonsin 😊

Vecka 43

Måndag den 19 okt	SKOGEN svenska	Bra kläder och fika.
Tisdag den 20 okt	Matematik Musik Svenska / SO / NO	
Onsdag den 21 okt	SO / NO Matematik Engelska	
Torsdag den 22 okt	Svenska Idrott Matematik	Idrottskläder
Fredag den 23 okt	Idrott Bokbussen GOTD	Idrottskläder

Eva har semester den här veckan. Hon befinner sig i sköna Italien.

